



Een terugblik op een lastig fietsjaar!

De start van 2020 verliep als andere jaren. In de aanloop naar de openingsrit denk ik aan alle evenementen die weer invulling krijgen. Openingsrit met koffie en gebak, Bevrijdingsrit, Vael Ouwe, Tweedaagse naar Limburg, Hap & Traptocht etc. etc.

Een onzichtbaar virus

Maar oh wee, een onzichtbaar virus gooit roet in het eten. De openingsrit kan nog wel worden gefietst, maar al snel volgt een lockdown en maakt het fietsen in groepsverband (vrijwel) onmogelijk. De toename van het aantal besmettingen loopt op. Het aantal patiënten in ziekenhuizen en verpleegtehuizen blijft stijgen. De zorg wordt zwaar op de proef gesteld. De activiteiten van de Veluwerijders wordt zoals bij alle verenigingen door de overheidsmaatregelen stilgelegd.

Het verspreiden van het virus moet worden tegengegaan. Het aantal contactmomenten wordt tot een minimum beperkt. Individueel fietsen of later met z'n tweeën blijft mogelijk. Wel anderhalve meter afstand houden. Daar houden we ons graag aan. Als we maar kunnen blijven fietsen.

75 jaar Bevrijding

Activiteiten zoals Bevrijdingsrit en Tweedaagse worden gecancelled. Nederland staat in 2020 stil bij 75 jaar vrijheid, maar festiviteiten worden geschrapt. Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog vieren we jaarlijks dat we in vrijheid leven. Een vrijheid die zo vanzelfsprekend is. De vrijheid zelf te bepalen waar je gaat of staat. De vrijheid te denken en te zeggen wat je wilt. De vrijheid je eigen invulling te geven aan het leven. Maar nu even niet. De pandemie houdt ons in de greep en legt onze vrijheid aan banden.

Maar goed dat ik een bel op de fiets heb

Eindelijk, de maatregelen worden versoepeld. Langzaam ontwaakt Nederland. Even geen buitenlandse vakanties. Hotels en vakantieparken raken overvol. Een ontsnapping aan de anderhalve meter samenleving; even ontspannen op de fiets. Fietspaden op de Veluwe en in de Achterhoek raken overvol. Maar goed dat ik een bel op de fiets heb om mijn komst aan te kondigen. Niet iedereen van de recreanten op de ebike hoort mijn bel - getuige de opmerking bij passeren – “kun je niet bellen!”. Vakantiegangers op zoek naar de juiste afslag staan midden op de kruising en blokkeren tot overmaat van ramp het pad. Verdorie alweer afremmen, dit schiet niet op. Ik blijf rustig en laat me niet boos maken. Tenslotte hou je rekening met alle weggebruikers, toch!

We gaan weer fietsen

Maatregelen die van kracht zijn om het virus een halt toe te roepen worden versoepeld. En in juli fiets ik zelfs weer met de groep. Het Bestuur besluit de geplande Hap & Traptocht door te laten gaan. Eindelijk weer iets leuks om naar uit te kijken. Zaterdag 29 augustus is het zover en wordt de 2^e Hap & Traptocht verreden. Het weer is prima. Het wordt een gezellige fietsdag voor alle deelnemers.

Het virus slaat voor de tweede keer toe (begin tweede golf) en zorgt voor toename van het aantal ziekenhuisopnames. De overheid treft weer maatregelen. Het fietsen in de gezellige groepen is voorbij. De afsluitsrit wordt geannuleerd. Het zomerseizoen voor het clubfietsen is voorbij en je wordt teruggeworpen op jezelf. Jammer, jammer, jammer.

Even op de man af gevraagd

Heb jij veel last gehad van de Corona maatregelen? Nou, zeg eerlijk! Ik heb ondanks de beperkende maatregelen daar weinig last van gehad. Natuurlijk de voordelen van gezellig samen fietsen en onderweg koffiedrinken worden weliswaar beperkt, maar in kleiner verband fietsen geeft ook weer voordelen. Je eigen routes fietsen, makkelijker besluiten om van de route af te wijken of even een koffie doen als dat kan, je hoeft minder te letten op de fietsers in de groep.

Kortom als fietsers zijn we bevoorrecht en bofkonten, toch.

Er is licht aan de horizon

De vaccinatie gaat over anderhalve week van start. Er is licht aan de horizon. Het jaar 2021 wordt zeker een beter jaar. Een jaar waar we langzaam weer terugkeren naar het normaal. Nog even geduld.

Een fijne jaarwisseling gewenst en we zien elkaar weer. Enne blijf gezond.

Wim Janssen